

# Skanåkers krönika

## Ha rätt fokus!



Foto: Lars-Kristian Bergh

I dessa tider när nervösa och chockade politiker överbjuder varandra i att försöka visa handlingskraft får man någon enstaka gång höra förnuftets röst gå igenom.

Det finns inga sätt att i förväg stoppa en person som planerar våldsdåd, om denne gör det i det tysta utan att dra uppmärksamhet till sig. Vi kan inte läsa andra människors tankar och vi vet inte alltid vilka faktorer som kan utlösa en våldsvåg.

I det läget är det bara ett slag i luften att förbjuda olika former av tillhyggen som en sådan person kan tänkas använda: skjutvapen, knivar, sprängmedel, lastbilar, gift i vattnet, you name it.

Den som har sådana avsikter finner också ett sätt att genomföra sina planer. Vi kan bara i efterhand konstatera på vilket sätt detta skedde.

Med den eskalerande våldsinställning som präglar dagens samhälle, där målbrottsynglingar används som mordredskap för att ta kriminella konkurrenter av daga (eller för den delen deras släktingar, de går inte heller säkra) kan man inte gardera sig mot detta, om man inte flyttar ut i ödemarken och undviker all kontakt med andra människor.

När jag växte upp hade vi ett helt annat samhälle. Alla kände alla, och man brydde sig om varandra. Man fick som barn lära sig respekt för lärare och föräldrar, det var inte en tanke på att mopsa sig, och fick man en örfil var den väl förtjänt.

Att mellanstadieungar skulle kalla varandra fula könsnamn var helt okänt. Mobbing var ännu inte uppfunnen. Man levde inte med en telefon i handen, sådant fanns inte. Sin fritid fyllde man med läxor och fritidsaktiviteter och att hjälpa till hemma på gården var en självklarhet.

Som drottning Silvia sade när hon och kungen besökte Örebro: Vart har vårt fina Sverige tagit vägen?

Ja, vårt fina Sverige åkte nog ut bakvägen under perioden med de öppna svängdörrarnas politik. Då en ny form av folkvandring tog fart, inte alltid av godo. Förvisso kom det många som med tiden blivit inlemmade i det svenska samhället som goda medborgare men många rötägg låg också i korgen och Sverige blev de kriminellas paradiset.

Efter Örebro finns stor risk att både jägare och skyttar drabbas av en hjälplöshetens förbudsiver. Då måste vi slå vakt om vår idrott och vår jakt och tillhålla våra politiker att se de verkliga problemen och inte ägna sig åt skenfäktningar.

Hälsningar  
**Ragnar Skanåker**

Behöver medlemmar i din förening bli professionellt tränade? Vill du förbättra ditt skjutresultat och samtidigt också din koncentrationsförmåga? Ragnar Skanåker är flitigt anlitad i Sverige och utomlands som tränare. Kontakta honom via hans hemsida [www.skanaker.se](http://www.skanaker.se).